

Activiteiten Winterwerk 2018 - 2019



Op weg naar jubileumjaar

2019

Voorwoord

Op weg naar jubileumjaar 2019

We stevenen af op een waar jubileumjaar in 2019: ons muziekkorps De Lofstem bestaat dan 100 jaar, het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente bestaat 250 jaar, en ondergetekende is dan 25 jaar predikant. Natuurlijk zullen er ook huwelijksjubilea en bijzondere verjaardagen zijn. Dat moet gevierd worden! Ook wanneer het leven soms zwaar is. Zoals Nahum 2:1 zegt: 'Vier uw feesten!', of met de woorden van Abraham Kuyper: 'Vier uw Vierdagen'. Laat de ernst van het leven niet in de weg staan dat je ook het mooie, de liefde, het leven blijft vieren.

Een jubileumjaar - een jubeljaar? Het jubeljaar wordt beschreven in Leviticus 25. Elke zeven dagen is er een sabbatsdag, zo is er ook elke zeven jaren een sabbatsjaar. In een sabbatsjaar mag het land niet bewerkt worden. Alleen de koeien mogen er grazen. Mensen zullen niet verhongeren, want God zal ervoor zorgen dat elk zesde jaar de opbrengst zó hoog is, dat men er twee jaar van kan leven. Alles wat uit zichzelf opkomt is voor de armen en de vreemdelingen. In het sabbatsjaar kan de grond zich weer herstellen.

Na zeven sabbatsjaren komt het jubeljaar: dat is het 50ste jaar. In het jubeljaar begint alles weer opnieuw, er is een algemene kwijtschelding. Als je je land hebt moeten verkopen, dan krijg je in het jubeljaar je land weer terug. En wanneer je je als slaaf hebt moeten verhuren om schulden af te betalen, dan ben je weer een vrij mens in het jubeljaar. Een jubeljaar staat daarmee volop in het teken van verzoening tussen de mens en God en tussen mensen onderling.

In onze tijd viert de Rooms-Katholieke Kerk elke 50 jaar een jubeljaar of Heilig Jaar. In het Heilig Jaar 2000 werd vurig gebeden voor de eenheid van de christenen en voor de gelovige dialoog met andere godsdiensten. In 2015 kondigde paus Franciscus een buitengewoon Heilig Jaar aan over de barmhartigheid.

Een jubileumjaar/jubeljaar is dus een uitgelezen tijd om stil te staan bij de hoofdpunten. Waar is het eigenlijk allemaal om begonnen? Zijn we trouw aan onze roeping, aan onze inspiratie? Natuurlijk is de tijd anders dan toen - vertalen we onze principes voldoende naar onze tijd?

Genoeg reden om mee te doen aan één of meer van de activiteiten in deze activiteitengids. We hopen dat er voor iedereen iets bij is van haar/zijn gading, en we hopen u en jou te ontmoeten in het komende seizoen!

De commissie voor het winterwerk:
Grietje van Schepen, Jitty Zuidema, Gerrit Vrijburg
en ds. Sita Hofstra

g
n
i
d
i
n
g
i
n
d
i
n
g
b
i
n
d
i
n
g
r
e
e
r

Startzondag

De startzondag vieren we op Camping Klein Zwitserland (als het weer slecht is, kunnen we hier ook binnen zitten). We gaan hier aan de slag met waterverhalen uit de Bijbel. De woeste wateren zijn in de Bijbel beeld voor de chaos. God beteugelt die chaos en geeft ruimte om te leven.

Begin en eind van de viering is gemeenschappelijk; in het middendeel gaan we in leeftijdsgroepen uit elkaar om aan de slag te gaan met eigen activiteiten en opdrachten. Het water (van het Bergumermeer) speelt hier natuurlijk een rol in!

Na afloop is er koffie, thee en limonade.

Wanneer: Zondag 30 september 2018 om 09.30 uur
Paviljoen Klein Zwitserland.



Pastoraat

Pastoraat is daar, waar mensen elkaar ontmoeten, waar mensen oog hebben voor elkaar. Soms gebeurt dat spontaan, soms moet je eerst iets afspreken voor je elkaar ontmoet. U kunt zich via het bijgaande opgaveformulier opgeven voor een persoonlijk gesprek met de predikant of uw wijkouderling of voor een avond groothuisbezoek.

Groothuisbezoek / wijkavond

Om elkaar te ontmoeten en met elkaar te praten over ons geloof organiseren we groothuisbezoeken bij gemeenteleden thuis. De avonden worden geleid door de ouderlingen. Voor zover de agenda dat toelaat probeert ds. Sita Hofstra aanwezig te zijn bij de groothuisbezoeken. Opgeven kan via het opgaveformulier. U bent vrij om een avond te kiezen die u past.

Wanneer: maandag 29 oktober, dinsdag 30 oktober, woensdag 31 oktober, donderdag 1 november 2018.

Gebedskring

Ook in de winterperiode mogen we weer als gebedskring bij elkaar komen om te danken en te bidden. We doen dit in het huis van God, in de kerk dus. We bidden en danken dan met elkaar. We bidden voor landen waar oorlog is, voor de vluchtelingen die geen toekomst meer hebben in eigen land. We mogen bidden voor alle mensen die ziek zijn in onze gemeente en daar buiten. Voor eenzamen en mensen die rouwen. Ook mogen we bidden voor onszelf en allen die ons dierbaar zijn. We doen dit met elkaar. Een ieder is van harte welkom! (Opgeven is niet nodig).

Wanneer: iedere 2e donderdag van de maand om 19.30 uur in de Dorpskerk



Koffieochtenden

De start is op **dinsdag 23 oktober**. Om half tien staat de koffie klaar, en zoals gewoonlijk beginnen we met even bijpraten en het programma voor deze winter even doornemen. Daarna misschien nog een spelletje,

Op **20 november** komen er een paar vrouwen uit de omgeving van Heerenveen ons wat vertellen over hun project in Oeganda. Dit project heet Grannies2Grannies. In de noordelijke provincies proberen ze geld bij elkaar te krijgen om voor Beppes huisjes te bouwen in Oeganda. Deze Beppes hebben gemiddeld de zorg voor 6 kleinkinderen. Van 1-10-2011 tot 2018 zijn er al 34 huisjes gefinancierd. De vrouwen die dit project organiseren komen hier wat over vertellen met ondersteuning van dia-beelden. Ook maken ze een tafel klaar met producten uit Oeganda die ze verkopen. Ook verdere belangstellenden zijn deze ochtend van harte uitgenodigd.

De Kerstmiddag wordt gevierd op **vrijdag 14 december** om 16.00 uur. Daarna is er een broodmaaltijd. We hopen op veel belangstelling.

Maandag 21 januari 2019 is in samenwerking met de vrouwengroep op Eigen Wjukken, het thema is Eenzaamheid. Deze ochtend wordt verzorgd door Kearn of door jongeren van de Hoge School.

De datums van februari en maart zijn nog niet bekend. Wel hopen we in februari weer te genieten van een stampotbuffet.

Hopelijk tot ziens in oktober,
Sjoukje Boonstra.



Gespreksgroep 25 - 35 jaar

Op verzoek ook dit jaar een gespreksgroep gericht op mensen zo ongeveer tussen de 25 en 35 jaar. Uitgangspunt is wat je in deze leeftijdsgroep bezig houdt en waar je je druk over maakt. Vervolgens zullen we elke keer de verbinding maken met een bijbel gedeelte. Met elkaar in gesprek ontdekken we dan wat de bijbel en het geloof ons in deze situatie te zeggen kunnen hebben.

Wanneer (steeds om 20:00 uur): dinsdag 16 oktober, donderdag 15 november 2018 donderdag 10 januari, donderdag 7 februari, donderdag 7 maart 2019

De eerste avond is in de Moeting; de volgende avonden kunnen ook roulerend bij de deelnemers thuis gepland worden. Opgeven via het bijgaande formulier.



Belijdenis

Ook dit seizoen is er de gelegenheid om openbare belijdenis van je geloof af te leggen in de kerk. Wees welkom om met de predikant in gesprek te gaan of je dit wilt gaan doen, en wanneer. Geef je op via het opgaveformulier.

Bijbelgespreksgroep

Elke keer hebben we een ontmoeting met een bijbel gedeelte. Die ontmoeting begint met het verkennen van onze situatie: wat houdt je bezig, waar maak je je druk om? Maar ook: wat speelt er in de samenleving en wat kunnen we als gelovige daarin betekenen? Met elkaar gaan we vervolgens in gesprek met een bijbel gedeelte. Zo proberen we op het spoor te komen hoe de bijbel en het geloof ons een richting kan wijzen in ons leven, en in maatschappelijke vraagstukken. Opgeven kan via het formulier.

Wanneer: Maandagavonden om 20:00 uur in de Moeting:
15 oktober, 12 november 2018, 14 januari 2019, 18 februari, 18 maart

Donderdagochtenden om 20:00 uur in de Moeting:
11 oktober, 8 november 2018, 17 januari 2019, 14 februari, 14 maart

Bibliodrama

Heel graag wil ds. Sita Hofstra dit seizoen vier avonden Bibliodrama begeleiden, dit in het kader van de opleiding Bibliodrama die zij volgt in het klooster Huissen bij Arnhem, van 2018 tot 2020.

Wat is Bibliodrama?

Het is een actieve en interactieve manier om een bijbelverhaal te verkennen. Spelenderwijs ontdek je hoe het bijbelverhaal jouw verhaal belicht en hoe jouw levensverhaal meespeelt in (de uitleg van) het bijbelverhaal. Deze wisselwerking draagt bij aan de spirituele ontwikkeling van de deelnemers. Hierdoor kan een bijbelverhaal heel anders gaan leven. De beleving van een ander kan je helpen om ook eens op een andere manier naar het verhaal te kijken. Je hoeft geen speciale bijbelkennis te hebben of veel te weten over de bijbel. Bibliodrama is een manier van bezig zijn met de bijbel die voor iedereen toegankelijk is. Het is geen rollenspel, het is ook geen toneelspel, er is geen publiek. Je stapt in een bijbelverhaal en vraagt je af waar jij gestaan zou hebben als je aanwezig was, en wat het je doet, of wat je nodig hebt in zo'n situatie. Daarover gaan we vervolgens met elkaar in gesprek.

Heb je belangstelling? Vul dit in op het opgaveformulier.

Wanneer: Maandagavonden om 19:30 uur in De Moeting:
7 januari 2019, 4 februari, 4 maart, 1 april

Sumar in actie

Zaterdag 27 oktober is het de Nacht van de Nacht. We zijn van plan om een snerttocht te organiseren. (T.z.t. volgt meer nieuws in het Tsjerkekrantsje).

Tijdens de kerstmarkt in Dokkum willen we graag weer eigengemaakte spullen verkopen. We doen graag een beroep op u om mee te helpen om deze spullen te maken. Ook wat dit betreft t.z.t. meer informatie in het Tsjerkekrantsje.

Actiecommissie Sumar.



Bernetsjerke

Alweer enkele jaren organiseert de Kindernevendienst een aantal keer per jaar Bernetsjerke. Tijdens de kerkdienst in de kerk hebben de kinderen van de basisschool hun eigen dienst, maar dan een heel uur lang, in De Moeting. Tijdens dit uur vertellen we verhalen of beelden we verhalen uit. We laten liedjes horen of zingen ze zelf en we zijn creatief bezig. Halverwege krijgen de kinderen wat te drinken en er is vaak ook nog een lekkere versnapering. Voor het organiseren van de Bernetsjerke wordt vaak de hele leiding ingezet, voor zover de agenda's dat toelaten. De opkomst is namelijk erg goed en daar zijn we als leiding erg blij mee. Via school krijgen de kinderen altijd een uitnodiging voor de Bernetsjerke. De data zijn onder voorbehoud.

Wanneer (onder voorbehoud):

23 september 2018, 11 november 2018,
27 januari 2019, 24 februari 2019, 31 maart 2019,
28 april 2019, 19 mei 2019

Welkom!



Kind, school en gezinsdienst

De leiding van de kindernevendienst organiseert samen met de predikant en in samenwerking met de leerkrachten van basisschool It Bynt, twee keer in dit seizoen een kind-, school- en gezinsdienst.

Wanneer (onder voorbehoud):

4 november 2018, 3 maart 2019

Kindernevendienst

De kinderen die meegaan naar de kerk worden tijdens de dienst uitgenodigd om mee te gaan naar de kindernevendienst. Tijdens deze dienst wordt er een verhaal verteld, meestal uit 'Vertel Het Maar'. Maar soms wordt het verhaal ook wel verteld uit een kinderbijbel. Na het verhaal wordt er geknutseld, gekleurd, gepuzzeld of een spelletje gedaan. We hebben ook een overstapdienst. In deze dienst wordt er dan afscheid genomen van de oudste kinderen van groep 8. De laatste kindernevendienst voor de zomer doen we meestal iets leuks of we gaan er op uit of we doen een andere leuke activiteit. Alle kinderen van de basisschool zijn van harte welkom!!

Overstapdienst 30 juni 2019

Laatste kindernevendienst 7 juli 2019

Catechisatie

Komend seizoen is het plan om in elk blokje catechese-avonden een excursie te maken naar een bijzondere plek vlakbij of iets verder weg. De eerste avond is een voorbereidende avond, de laatste avond praten we na en kijken we wat wij ervan kunnen leren. Thema's en excursies worden nog aangekondigd. Ds. Sita Hofstra zal de catechisatiegroepen leiden. De catechisaties zullen in principe op dinsdagavond zijn. Mocht je kind nu net op de dinsdagavond training hebben, geef dat dan aan ds. Sita door. Willen jullie je kinderen aanmelden op het opgaveformulier?

Gepland zijn de volgende dinsdagavonden:

- Blok 1: 6, 20 en 27 november
- Blok 2: 22 en 29 januari, 12 februari
- Blok 3: 19 en 26 maart, 2 april



Club Sumar

Jullie zijn altijd in voor een gezellig avondje uit toch? Dit kan ook dit jaar weer gewoon bij Club Sumar! Want...iedereen die naar het voortgezet onderwijs gaat wordt uitgenodigd om naar CLUB SUMAR te gaan. Ja ja, dat is weer eens wat anders dan Quatrebras!

In CLUB SUMAR heb je vrijdags om de twee weken de kans je vrienden van het hele dorp te ontmoeten. We doen dan spelletjes, hebben soms een serieuze discussie en maken vooral veel lol samen! Zo zal er ook dit jaar weer een 'Clubstrijd' plaatsvinden tussen de verschillende clubs uit de gemeente. Ook zullen Sinterklaas en Kerst worden gevierd en tal van andere gezellige avonden worden georganiseerd. EN.. natuurlijk sluiten we ook dit seizoen weer af met een spetterend clubkamp!

De deuren van CLUB SUMAR openen op de 'gewone gezellige vrijdagavonden' om 20.00 uur en we sluiten ongeveer rond de klok van 21.30 uur. De entree/contributie bedraagt voor het hele jaar €20,- en kun je op één van de avonden betalen bij één van de clubleiding.

CLUB SUMAR wordt gehouden in De Moeting.

Zit je in klas 1 of 2 van het voortgezet onderwijs? Dan ben je welkom in de groep Jongeren.

Zit je in klas 3 of 4 van het voortgezet onderwijs? Dan ben je welkom in de groep Ouderen. De data van jouw CLUB-avond zijn op dit moment nog niet bekend, maar zullen, tezamen met een persoonlijke uitnodiging, snel volgen. Zie je bij CLUB SUMAR!

Groeten van Willem, Hiltsje, Peter en Romke

It Trefpunt

Het Trefpunt is een multifunctioneel gebouw.

Het is beschikbaar als aula en kan gebruikt worden door verschillende groepen met verschillende soorten activiteiten van de kerk.

Het bestuur bestaat uit: Greta Hoekstra, Haye Boermans, Marjan Postma, Sygrid van der Heide en Naomi Zuidema. Er is afgelopen zomer afscheid genomen van Ella Wiersma, Sygrid van der Heide en Naomi Zuidema. Het bestuur is op zoek naar meer bestuursleden. Zowel jong als ouder. It Trefpunt is elke zaterdagavond helemaal voor/van de jeugd, (met name basisschoolverlaters in de leeftijd van 12 tot en met ongeveer 15/16 jaar) van 19:30 tot 23:00 uur, mits er die avond vrijwilligers zijn die deze avond in het gebouw aanwezig willen zijn. De jeugd kan hier gezellig chillen, gamen, darten en iets eten/drinken. Dit laatste tegen een kleine vergoeding. Zaterdag 8 september is het gebouw weer open voor de jeugd. Hierover ontvangt de jeugd nog bericht. Neem gerust een vriend of vriendin mee!

Overige activiteiten worden op de facebookpagina van It Trefpunt vermeld en hierover ontvangt de jeugd apart bericht. Ook voor het organiseren van activiteiten zijn vrijwilligers nodig. U/Jij kunt zich hiervoor aanmelden bij iemand van het bestuur of via het opgaveformulier.



Film

Des Hommes et des Dieux

Een klooster, ergens hoog in de bergen in Algerije tijdens de jaren '90. Acht Franse monniken leven er in harmonie met hun islamitische dorpsgenoten. Ze helpen hen bij hun werk, nemen deel aan hun festiviteiten en waken over hun medische gezondheid. Terreur en geweld nemen echter langzaam maar zeker de bovenhand in de regio. Wanneer een aantal buitenlandse werknemers door een islamitische fundamentalistische groep wordt vermoord, biedt het leger hen bescherming aan, wat ze weigeren. Ondanks het toenemende gevaar dat hen omringt, groeit de vastberadenheid onder de monniken om te blijven. Als ze besluiten om enkele gewonde terroristen te behandelen, reageren de autoriteiten furieus en zetten hen onder druk om terug te keren naar Frankrijk.

Deze ingetogen film uit 2010 is gemaakt op basis van een waargebeurd verhaal. De film roept veel op dat de moeite waard is om over na te praten. Daarom de uitnodiging om iets te eten mee te brengen (gesmeerde broodjes, hartige taart, stokbrood e.d.), zodat we na afloop het eten met elkaar kunnen delen en met elkaar kunnen napraten.

Wanneer: Zondag 27 januari 2019

15:30 uur inloop, 16:00 uur film, 18:00 uur eten

Aanmelden kan via het opgaveformulier.



Excursie

Wat gaan we zien: In het oudste stukje van Leeuwarden zien we sporen van religieus leven: kerken, pastorieën en synagogen. Ook zijn er momenten van stilte en bezinning.

Wie zich wil voorbereiden kan een kijkje nemen op www.pelgrimage.frl. Op deze website is een verkorte versie te vinden van de wandelgids die we gaan gebruiken: 'Leeuwarden. Sporen van religieus leven: langs plaatsen van stilte en bezinning'. Eind van de wandeling: Tussen 14:30 en 15:00 uur komen we aan bij de Grote Kerk. Deze kerk is zeker de moeite waard om van binnen te bekijken. We besluiten de middag met een kopje thee of koffie op eigen kosten. Opgeven kan via het opgaveformulier.

Wanneer: zaterdag 13 april. Vertrek: 13:00 uur bij de Moeting. (hier kunnen we chauffeurs, meerrijders en auto's verdelen).

Start van de wandeling: 13:30 uur op het plein bij de Oldehove.

Revue Galmjende lûden

In 2019 bestaat onze huidige dorpskerk, het gebouw, 250 jaar! Reden om hier uitgebreid bij stil te staan. Er is een revue geschreven door een groep dorpsbewoners. Iedereen in Sumar kan meedoen aan deze revue; er is voor iedereen wel een taak of een rol. Meedoen of meehelpen? Opgeven kan via de mail: revue250@gmail.com of via het opgaveformulier.

Wanneer: zaterdag 15 juni 2019

Waar: Bouma-loods, industrieterrein



Bijzondere diensten

Zondag 13 januari 2019 - Dienst in samenwerking met fanfare
De Lofstem: aftrap van het jubileumjaar

Zondag 16 juni 2019 - Dienst in de Boumaloods, ter afsluiting van
jubileumweekend 14-16 juni

Gemeenteevonden

Woensdag 14 november 2018 om 19:45 uur
Woensdag 13 maart 2019, na de Bidstond



Aswoensdagviering

Woensdag 6 maart 19:00 uur, RK Kerk te Burgum

Goede Week

Maandag 15 t/m zaterdag 20 april om 19:30 uur
Vespers in de Dorpskerk

Paaswandeling

*Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans Jeruzalem.
Een heerlijk morgenlicht breekt aan,
de Zoon van God is opgestaan.*

Op Paasmorgen, zondag 21 april 2019 om 6:00 uur wordt er een ochtendgloren-paaswandeling georganiseerd. We hopen daarbij de zon op te zien komen.

Na terugkomst staat er om 8:00 uur een lekker ontbijt klaar in De Moeting.

Ook degenen die niet aan de wandeling deelnemen worden wel voor het ontbijt uitgenodigd! Voor het ontbijt wordt een vrije bijdrage gevraagd. Opgeven kan via het opgaveformulier.



Alvast voor in de agenda

Dinsdag 12 november 2019

Op deze dag is het precies 250 jaar geleden dat de huidige kerk ingewijd werd. Er is dan een culturele avond met Piter Wilkens in de Dorpskerk rondom 'Libbene Stienen'.

Zondag 19 januari 2020, het Kwartettekooar û.l.f. Hindrik van der Meer



Dorpskerk: Greate Buorren 14
It Trefpunt: Greate Buorren 16-18
De Moeting: Greate Buorren 1a (ingang tegenover het dorpshuis)

Website: www.kerk-sumar.nl
E-mailadres: info@kerk-sumar.nl
Facebook: www.facebook.com/KerkSumar



Dit Activiteitenboekje is ook te downloaden op onze website:

www.kerk-sumar.nl